

Elianne de
Vlieger

22 april
2014

Marjolein is terug uit Gambia. Het zijn twee drukke weken geweest. Met haar broer Michiel is zij op zoek gegaan naar een geschikte bus die omgetoverd kan worden tot een schoolbus voor de school in Makeni. Het ziet er naar uit dat het is gelukt! Voor een bedrag van 80.000 dalasis (1600 euro) is er een Toyota aangeschaft. De vraagprijs was 100.000, we zijn dus extra blij dat het onderdeel afdingen Marjolein kennelijk steeds beter af gaat. Toyota is een erg populair merk in West Afrika en er zijn veel onderdelen van verkrijgbaar. Altijd handig in geval van panne! Er moet nog wel het e.e.a. aan de bus worden veranderd, er zullen stoeltjes in gelast moeten worden en de wagen heeft nieuwe banden nodig. Begin juni moet er ook voldoende geld zijn voor brandstof zodat de bus naar Sierra Leone kan worden gereden. Vol goede moed gaan we verder. Let allemaal goed op de agenda want er komen dus weer nieuwe activiteiten aan...



Heel speciaal willen wij bedanken : mevrouw Ineke van Straaten, de heer en mevrouw Loes en Steef Starrenburg, mevrouw Christina Schaap en mevrouw Marloes Hendriks voor hun donaties. We bedanken de gezellige ploeg mensen die op het diner vlak voor het vertrek van Marjolein aanwezig waren. Inclusief twee weken omzet van de Kringloop kon er een totaal bedrag van 1000 euro mee worden genomen naar Gambia.

In Gambia kwamen er nog donaties van twee hotelgasten. En met een renteloze lening van reisgenote mevrouw Christina Schaap kon het benodigde bedrag worden behaald! Geweldig om steeds weer mensen op je pad te krijgen die het doel van stichting Building On Education zó ondersteunen.

Paasvakantie

Maandag 31 maart was de laatste schooldag voor de kinderen van Janetschool. Daarna hadden de kinderen vrij en moesten de docenten nog even aan de bak. Rapportvergaderingen en het uitschrijven van de rapporten. Vrijdag kon er nog door een paar mensen de school worden bezocht. Erg leuk, Christine Schaap en Michiel Bremer hadden een gast uit het hotel waar zij verbleven meegenomen. Fijn om te zien hoe ook deze bezoeker onder de indruk was van de school en de manier waarop dhr. Abdul Karim Newland de school runt.



Ziekte schooldirecteur

Helaas was de tweede week minder prettig. Abdul Karim Newland raakte ziek en werd steeds zieker. Besloten werd hem naar een plaatselijk ziekenhuis te brengen. Marjolein is met Mahmood, een jonge onderwijzer en sinds 7 maanden de rechterhand van de heer Newland, bij hem in het ziekenhuis gebleven. Dit is noodzakelijk want er kijkt werkelijk niemand naar je om. Eigen beddengoed mee (twee dikke dekbedden i.v.m. de koortsaanvallen), washandje, handdoek, desinfecterende zeep, water en voedsel. Het hoofd van de verpleging sprak geen Engels. Toch is de officiële voertaal in Gambia Engels. Gelukkig bleek na een half uur op zoek te zijn gegaan naar een Engelstalige tolk dat de verpleger naast Wolof ook Frans sprak. Wat Marjolein gelukkig goed spreekt en haar dus weer de taak van tolk opleverde! En dat werd dan ook tolken, niet alleen voor patiënt Newland maar voor nog een aantal patiënten! Weer wordt je zo'n dag met je neus op de feiten gedrukt: een armoedig haveloos hospitaaltje waar de verpleging het te druk heeft om naar de patiënten te kijken en waar men totaal afhankelijk is van de goodwill van vrienden en familie. En dan nog heb je mazzel als je in zo'n ziekenhuisje aan een infuus met antibiotica kan worden gelegd om de malaria te bestrijden want voordat je überhaupt geholpen wordt moet je al een aanbetaling van 1000 dalasis doen. Let wel een onderwijzer verdient rond de 2000 dalasis per maand. Op dit moment is dhr. Newland nog steeds ziek. Wel weer thuis en gelukkig is Mahmood daar om voor hem te zorgen. Op 26 mei vertrekken dhr. Newland en twee onderwijzers op uitnodiging van de Britse regering voor 3 weken naar Groot Brittannië. Voor hem al weer de vijfde keer, voor de twee onderwijzers voor het eerst. Opnieuw zullen zij een intensieve bijscholing krijgen en te gast zijn bij personeelsleden van een basisschool aldaar. Laten we hopen dat de gezondheid het toe laat deze trip te maken.

Christina en Mahmood staan voor de school met spanning te wachten op Michiel die een proefritje met de schoolbus aan het maken is.





Sponsorkindje

Helaas is er weer een jonge alleenstaande moeder overleden. Het kind woont nu met zijn zusje en broertje bij oma. We zijn nu dringend op zoek naar een sponsor voor dit acht jarige jongetje. Losse donaties zijn echter ook meer dan welkom. Verder is er naar aanleiding van dit gebeuren het idee geboren een noodfonds voor dit soort situaties op te richten. Mocht u geen kind kunnen of willen sponsoren is het misschien wel eens mogelijk een éénmalige storting te doen. Vermeldt dan: noodfonds
Zoals u weet is ons rekeningnummer: stichting Building On Education
NL80INGB0006030428

Tenslotte

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe portfolio. Heeft u een bedrijf , ondersteund u onze doelstelling: elk kind heeft recht op onderwijs ! Denkt u dan eens aan een donatie! Uw bedrijf zal met uw bedrijfslogo op de achterzijde van onze mooie portfolio worden vermeld. Ook zult u dan op de website en op de Facebook pagina's 'Building On Education' en 'Kringloop Voor Onderwijs' worden geplaatst.