

building on education

KvK 54368081

Giro 6030428 t.n.v. Stichting Building On Education



Building On Education is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van onderwijs en sport activiteiten aan kinderen in West-Afrika in de leeftijdscategorie van drie tot veertien jaar. Het uiteindelijke doel is kinderen een sleutel te geven voor een betere toekomst. Onderwijs is naar de mening van de stichting die sleutel. Via deze weg kunt U meer informatie krijgen over de werkzaamheden van de stichting.

Ontspanning

Onlangs was Marjolein op bezoek bij sponsorkind Ma-Binty. Daar leerde zij haar en haar zusje en wat buurkinderen inclusief moeder en tante het spelletje Memory. Het was dikke pret. Tante snapte het niet helemaal want die ging halverwege de kaartjes nog eens door elkaar husselen. Ja, zei ze, anders is het te makkelijk, dat kind weet alles te liggen!



Help Masiray aan een lening van € 75

Masiray is moeder van 4 kinderen (waaronder een tweeling van 10 maanden). De oudste 2 kinderen zitten op de Janet School en worden gesponsord. Ze zorgt helemaal alleen voor haar kinderen. Vroeger verkocht Masiray vispastei en cakejes bij het strand. Dit wil zij opnieuw gaan doen. Op dit moment verkoopt ze zakjes bleekkorrels, daarmee kan je zelf bleekwater maken. Om 50 dalasis (€ 1,25) te verdienen, moet ze 200 zakjes zien te verkopen!

Om haar handeltje opnieuw op te starten, heeft ze nodig:

- een grote zak meel	€ 22,50	900 dalasis
- olie	€ 21,25	850 dalasis
- kolen	€ 3,75	150 dalasis
- suiker	€ 20	800 dalasis
- vis, peper en uien	€ 2,50	100 dalasis

Alle bedragen voor Masiray zijn van harte welkom. Vermeld bij het overmaken op rekeningnr 6030428 t.n.v. Stichting Building On Education

“Masiray”



Uit het dagelijks leven van Marjolein: “Toubab Heidi”

Regelmatig wordt je als Westering begroet met het how are you toubab? Ik hou niet van het woord toubab want het heeft een onaangename oorsprong. 'two bab', voor twee centen. De Engelse overheerser tijdens het koloniale tijdperk liet de mensen werken voor een karig loontje of te wel 'two bab'. De kindertjes op straat kennen ongetwijfeld deze betekenis niet en begroeten me dan ook uitbundig met toubab, toubab, how are you toubab. Heidi woont een paar straten bij mij vandaan. Heidi komt uit Berlijn en heeft ook een hekel aan het woord toubab. Heidi is een echte wereldverbeteraar want ze blijft stug volhouden: bij elke begroeting blijft ze staan en zegt: nee ik ben geen toubab ik heb een naam ik heet Heidi. Zeg voortaan maar 'how are you Heidi'. Maar ik, ik geloof er niet in, je blijft toch altijd die toubab. Maar Heidi gelooft er wél in en dus legt ze ongeveer honderd keer per dag uit dat zij Heidi is en geen toubab. En verdraaid het helpt! Toen ik vanmorgen, helemaal alleen richting de markt wandelde kwam er een klein meisje op mij af; vol enthousiasme riep ze : 'hi Heidi, how are you Heidi...' Tja, alle witte mensen lijken nu eenmaal op elkaar!