



**Building On Education is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van onderwijs en sportactiviteiten aan kinderen in West Afrika in de leeftijdscategorie van drie tot veertien jaar. Het uiteindelijke doel is kinderen een sleutel te geven voor een betere toekomst. Onderwijs is naar de mening van de stichting die sleutel. Via deze weg kunt U meer informatie krijgen over de werkzaamheden van de stichting.**

## NIEUWSBRIEF

### Common Wealth Day

Elke 2<sup>e</sup> maandag van de maand wordt Common Wealth Day gevierd op school in Gambia.

Marjolein kwam er niet precies achter wàt er nu gevierd werd, maar op google kan u er alles over vinden. Inieder geval komen alle kinderen in hun mooiste of traditionele kleding naar school toe. Prachtig om te zien. Er werden liedjes gezongen, gedanst en toneelstukjes opgevoerd.



Bij de toneelstukjes schaterden de kinderen het uit: er werd o.a. een kibbelend echtpaar uitgebeeld waarbij uiteindelijk in een handgemeen de vrouw de man een dusdanige optater gaf dat de man neerviel. Hilariteit alom, de omgekeerde wereld een vrouw die haar man neerslaat! De rol van de man werd overigens ook door een kleine jongedame gespeeld, geen jongen wilde deze rol. Het ging de jongens kennelijk toch net iets te ver, de vernedering door een vrouw neergemept te worden). De moraal van het verhaal was uiteraard dat ruzie niet goed is en dat er zeer zeker niet geslagen mag worden want dan kan het nog wel eens heel slecht aflopen met je.

De kinderen hebben genoten, ik heb genoten. Ik wil u ook een beetje mee laten genieten vandaar wat foto's bij deze nieuwsbrief. Want hoe simpel en mooi kan het leven zijn, nog nooit heb ik zoveel blije enthousiaste kinderen bij elkaar gezien. Het was geweldig!



## Het verhaal van Lydia in Sierra Leone

En dan kom ik in een kleine wijk bij Waterloo, en ontmoet daar de 17jarige Lydia en haar moeder. Lydia heeft sikkelcel. Lydia is blind aan één oog en met het andere oog ziet zij een heel klein beetje. Lydia heeft ooit kort op school gezeten maar kon niet meekomen omdat zij nauwelijks iets ziet en omdat haar handen trillen. Er is geen medisch dossier meer van Lydia, het dossier is met de woning van het gezin in vlammen opgegaan. De oorlog. Er was wel een dossier. Volgens moeder is Lydia als baby aan haar ogen geopereerd, er was 'iets mis' met haar ogen. Het blinde oog ziet er akelig uit, het lijkt wel of het verkeerd om in haar hoofd zit. Er is na de oorlog nooit meer een dokter geweest die Lydia op wat voor wijze dan ook kon helpen. En dan zie ik ineens hoe hoopvol de moeder naar mij kijkt. Ik voel me rot. Wat kan ik doen? Ik heb geen enkele medische kennis en ook geen contacten in de medische wereld.

Dan verteld moeder hoe ze wel hoort over Mercy ships en dat als die boot komt niemand op de hoogte is. Alleen familieleden en vrienden van de hoge ambtenaren komen daar terecht als het nodig is. En ik geloof haar. Want het is een verhaal dat ik al zo vaak heb gehoord. Afrika en corruptie. Overall is het doorgedrongen. En natuurlijk wordt er nog wel eens een kind geholpen uit een dorp maar ik geloof ook onmiddellijk dat heel veel patiënten naar voren zijn gebracht door vooraanstaande ambtenaren.



**Lydia met haar moeder**

De afgelopen week was ik op bezoek bij Helene. Helene is straatarm en zeer gelovig. Ik trof het: een medebroeder was bij haar op bezoek. Een interessante man. Hij is afkomstig uit Sierra Leone en woonde sinds 16 jaar in Gambia. Grootgebracht in S.O.S kinderdorp in Sierra Leone. Hij wist niets van zijn achtergrond want hij was te vondeling gelegd omdat hij gehandicapt is. Gehandicapt? Ik kijk hem verbaasd aan. Zie een grote zeer gezond uitziende kerel voor mij zitten. Hij wijst op zijn hazenlip. Ja want hier in Afrika geloven de mensen dat het boze geesten zijn die handicaps veroorzaken en van een boze geest moet je je natuurlijk zo snel mogelijk ontdoen! Inmiddels was hij getrouwd met een Liberiaanse dove vrouw. Zij was doof geworden door het lawaai van beschietingen. En inmiddels was hij doventolk in de kerk! Door de weeks technicus bij SOS kinderdorp en zondag's tolk. Hij had twee operaties gehad op Mercy ships maar gaf toe dat hij onwijs geluk had gehad als baby te zijn gevonden en bij SOS kinderdorp te zijn afgeleverd. Dan, als het gesprek op Mercyships komt zegt hij: het klopt, de arme mensen in de dorpen worden niet tot nauwelijks bereikt. Sterker nog: het schijnt dat hoge ambtenaren bewust geheim wanneer Mercy ships komt. Geselecteerde familie en vrienden van regeringsleden worden eerst geholpen en het volk heeft gewoon pech gehad. Gelaten zegt hij 'this is Africa'

**Stichting Building On Education - rekeningnummer ING bank 6030428 - ANBI status**



[www.facebook.com/BuildingOnEducation](http://www.facebook.com/BuildingOnEducation)



[www.youtube.com/buildingoneducation](http://www.youtube.com/buildingoneducation)



**BuildingOnEd**



[info@buildingoneducation.com](mailto:info@buildingoneducation.com)

