

building on education

KvK 54368081

Giro 6030428 t.n.v. Stichting Building On Education



10 juli
2013
Elianne
de
Vlieger

AGENDA

Vrijdag 12 juli 2013 HUISKAMERCONCERT

Vanaf 20:00 uur is de deur open, aanvang 20:30 uur.

Optreden van Hans Eckhardt en Bianca Wanningen. Muziek: eigen werk en covers van o.a. Jimmy Hendrix, Led Zeppelin.

Entree € 10,--. Aanmelden: tel. 0659307831 info@buildingoneducation.com

Ook kaartverkoop: Kringloop Outlet, Sluisdijkstraat 135.

17 juni 2013 hebben we genoten van een tweede huiskamerconcert. Dit keer met Michiel Tegelberg. De woonkamer zat wederom vol. Een aantal nieuwe gezichten. Na de pauze heeft Marjolein het één en ander verteld over de projecten. Op het open podium hadden we een optreden van Yvonne met pop Dorus. De opbrengst was grandioos. Na aftrek van de kosten bleef er een mooi bedrag over van € 265,--. Het geld is besteed aan het toilet en watervoorziening. We hopen bij het volgende concert voldoende op te halen om de school van deuren te voorzien.



Half mei kwam onze medewerker Brian weer eens in Den Helder. Deze Amersfoortse jongeman is niet te stuiten. ALWEER EEN LADING ENGELSTALIGE KINDERBOEKEN. Brian bedankt!



De volgende mail ontving ik ergens in maart 2013 van Marjolein. Toch wil ik dit verhaal u niet onthouden. Veel leesplezier!

Problemen zijn er om opgelost te worden. Nou je raakt hier aardig creatief, het zoeken naar oplossingen is hier dagelijkse kost. Het begint al bij de meest gewone zaken als het nergens kunnen vinden van een warmwater kruik. Je zult denken: wat moet je in die hitte in hemelsnaam met een kruik? Nou de nachten kunnen behoorlijk koud zijn en wat te denken van koude rillingen voorafgaand aan een koortsaanval? IJs en ijskoude voeten hebben dus gewoon een kruik nodig. De kruik is er! Inmiddels is de kruik al 7 uur warm, nog geen kruik thuis in Nederland heeft het zo lang volgehouden! Een lege fles met schroefdoop, daaromheen drie verpakkingen van de uit Nederland meegebrachte koffie, een stuk cellotape, kokend water en voilà de warme kruik is daar! Elk stukje verpakkingsmateriaal, doosje, plastic zakje, blikje: vanaf dag één heb ik alles bewaard. Het heeft zijn nut bewezen, en niet alleen bij het maken van een kruik! Lege blikjes doen dienst als pennenhouders, wasknijperopbergbak, lippenstift en mascara houder. Doosjes doen dienst voor de oplaadbatterijen, opladers, spaarlampen en kaarsen en lucifer opbergbakjes! Mijn zoon Ruwen zou in februari mij hebben opgezocht, in zijn koffer een cadeautje voor ieder sponsorkind. Helaas ging op het laatste moment zijn reis niet door en bleven de pakjes in Nederland. Toch wilde ik net als voorgaande keren elk kind een klein presentje geven. Aan snoepgoed en een pen is nog wel te komen hier maar een beetje leuk pakpapier... het is er niet of het moet al zijn in de grote veel te dure supermarkt waar ik niet eens één voet over de drempel zet. Nog nooit heb ik zulke enthousiaste koppies gezien bij het ontvangen van een pakje: snoepjes, een pen verpakt in een koffiefilter en het karton van een theedoos! Inventief wordt je hier: de eetkamertafel is van een dusdanige kwaliteit dat de wiebelende poten echt nergens meer vastgeschroefd konden worden. Dus wat doe je dan als je geen wiebelende tafel wil? Juist! Je ragt gewoon een flinke spijker door de tafel en vervolgens in de muur. Vaasje met nepbloemen voor het nu ontstane gat in de tafel, niemand die er wat van ziet en mijn tafel staat lekker stevig. Het grootste probleem was echter het deurtje van de koelkast, het sloot niet meer. Alles geprobeerd maar als ik me omdraaide vloog het deurtje weer open. Uiteindelijk met van dat stevige brede plakband in de weer, het hielp wel maar ja de koelkast werd er zo plakkerig en vies van. Vannacht werd ik wakker en ineens wist ik het: de koelkast heeft een draibare deur kan zowel rechts als linksom open, ik had al geprobeerd het deurtje andersom te zetten maar dat hielp ook geen zier. Maar in het gat waar normaliter de scharnier in valt past wèl precies één van de door mij bewaarde in het schuurtje aangetroffen 'nutteloze dingen'. Ik weet niet eens hoe zo'n ding in het Nederlands heet, ik weet alleen dat het gebruikt wordt om een bouw pakketkastje in elkaar te zetten. Maar je kan er ook heel goed een stuk breed rekbaar bandje van een oud tasje en een schoenveter aan binden, het andere eind van het touwtje aan de spijker in de muur waar de keukenhanddoek aan hangt en het deurtje sluit weer prima!

Ik ben een blij en tevreden mens : elk probleem kan worden opgelost.

