

Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur een verslag van Marjolein

Nog even en ik vlieg weer richting Nederland. Ik zal het missen, de school, de kinderen, de mensen uit de buurt, de piepkleine winkeltjes om de hoek waar je nog sigaretten per stuk kan kopen. Mijn huisje, de wastobbe bij de kraan op het plaatsje achter het huis, de grote pan op het vuurtje (ja, ja eindelijk het lukt mij om een knap vuurtje te stoken!!), het bakje zand om de pannen te schuren (wat deze dame volgens de hoofdschuddende buurvrouw veel te weinig doet) de prachtige bloemen voor de woning, de grote hagedis rond en soms in het huis (!) zelfs het aasgierenkoppel dat zich in de grote palmboom achter het huis heeft genesteld en elke avond rond half zes aan komt vliegen: ik zal het allemaal heel erg missen. Maar: wat zal ik blij zijn kinderen en kleinkinderen weer te zien, mijn vader, mijn zus mijn broers, mijn vrienden en kennissen. Ik heb jullie toch wel gemist!



Marjolein met het personeel van de Janet School in Gambia.

Nieuwe plannen

De school in Gambia heeft bij een aantal lokalen enorme gaten tussen het dak en de muren. Het zand waait zo naar binnen. In de primary school is nog geen elektra aansluiting, ook dat staat nog op de verlanglijst. En dan moet de school in Sierra Leone nog van deuren en een stevige omheining worden voorzien. De opslag in Den Helder staat nog vol met dozen met hulpgoederen en we hebben weer van een basisschool (dit keer basisschool de Triangel uit Ede) prachtige boekenkasten (voor 'Brian's library', de schoolbibliotheek in Gambia waarop dit moment nog druk aan gewerkt wordt!) en ander schoolmeubilair gekregen. Nu moet alles de container nog in om verscheept te worden. Kortom: genoeg werk aan de winkel!

