



building on education



Nieuwsbrief 23
03 feb 2015

Beste vriend van Building On Education,

U ontvangt deze extra nieuwsbrief vanwege de twee volgende mededelingen:

Verandering openingstijden K.V.O. (Kringloop Voor Onderwijs)

Sinds 30 november 2013 bevindt zich de Kringloop Voor Onderwijs aan de Sluisdijkstraat 135 te Den Helder.

Een niet zo'n grote maar een super gezellige winkel met een heel divers assortiment.

De K.V.O. is onderdeel van stichting Building On Education, een stichting die onderwijsprojecten steunt in West Afrika. De winst uit de verkoop komt in zijn geheel ten goede aan de projecten in Afrika. De winkel draait geheel met vrijwilligers. En het is druk! Zó druk dat er is besloten de vrijwilligers wat meer tijd te geven om ingebrachte goederen te sorteren, indien nodig te repareren en schoonmaken en in te ruimen.

Tot nu toe is de winkel open van maandagmiddag t/m zaterdag.

Dit zal met ingang van 2 maart veranderen.

Per genoemde datum zijn de openingstijden dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17.30 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De maandagmiddag zal de winkel dus vanaf genoemde datum gesloten zijn.

Een tweede mededeling is de volgende:

Afgelopen week heeft Marjolein Bremer op Facebook foto's geplaatst van de toiletten van de school in Gambia. Een grote wens was een kraan bij de w.c.'s zodat de kinderen na toiletbezoek het op school geleerde 'na toiletbezoek de handjes wassen' ook makkelijk in praktijk konden brengen. Tot dan toe werd er dagelijks water in een emmer met een schepbeker geplaatst. Er was niet zo'n heel groot bedrag nodig om een waterleiding door te trekken en een kraan te plaatsen, voor 7000 dalasis (€150,--) kon de klus worden geklaard. Maar ja het is wèl één van de vele 'kleine' bedragen die nodig zijn! Echter: binnen één dag was er voldoende geld op de stichtingsrekening bijgeschreven en nog geen dag later was er een loodgieter aan het werk. Vandaag kreeg Marjolein de foto's binnen van het resultaat! Geweldig! Dit geeft zo'n opkikker want eigenlijk, heel stiekem, wordt er gedroomd van nieuwbouw, een echt huisje met echte deuren en een echte w.c.. Waarom ook niet? Als we in één dag het aanleggen van een kraan kunnen realiseren waarom dan niet er voor gaan en actie gaan voeren voor 'echte w.c.'s'? Hieronder foto's van de toiletten en de nieuwe kraan: met dank van de kinderen en onderwijzers van Janetschool in Bakoteh.

